

Recabites Youth Ministries International Limited

Beste vrienden en familie,

26/2/2020

Sinds ons laatste event dat we hadden georganiseerd in januari, zijn we in een proces van gebed geweest over de volgende stap. We waren gezegend met wat financiën en waren op zoek naar Gods leiding hoe we het geld moesten spenderen. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat we land voor de organisatie hebben gekocht. Nu zijn we bezig met het plannen van een school activiteit en we zullen beginnen het land te gebruiken.



In januari, waren we gezegend met geld van leden van de Vineyard kerk in Wageningen. Na een aantal weken van gebed, hebben we besloten om land van dit geld te kopen wat uiteindelijk op 25 februari rond is gekomen. De missie van de organisatie is om in de volgende generatie van Oegandese jeugd te investeren. We willen de jeugd het Christelijke geloof laten zien naast principes om een Godvrezend, gezond en productief leven te leiden. We geloven dat dit land ons zal helpen om onze missie te bereiken, vooral om de jeugd te helpen een productief leven te leiden. We willen het land gebruiken voor landbouw, zoals het houden van kippen en varkens. We zullen de jeugd uitnodigen om naar onze projecten

te komen, zodat ze kunnen leren hoe ze dieren kunnen houden en gewassen kunnen groeien. We hopen dat dit ze handvaten zal geven zodat ze inkomsten kunnen genereren. Ook hopen we dat door hand in hand samen te werken, God deuren voor ons zal openen om gesprekken met de jeugd te hebben.

Het land dat we hebben gekocht is in Kalungami village, Wanyange Parish. Het is ongeveer 30 minuten lopen van Wairaka waar we onze meeste activiteiten hebben gehouden, en het is beide in Jinja district. De jeugd van Wairaka waar we dus voorheen al in geïnvesteerd hebben, kan deelnemen in onze projecten. Ook hopen we dat de jeugd uit Kalungami betrokken raakt, aangezien veel van de jeugd op het verkeerde pad is geraakt.



De komende weken zullen we onze projecten starten door het land te cultiveren. We moeten het land eerst egaliseren en een hok voor de dieren bouwen. In verband met budget zullen we eerst met het houden van varkens beginnen. De volgende stap zal waarschijnlijk het houden van kippen zijn, maar hier hebben we meer kapitaal voor nodig. We zijn erg enthousiast dat God ons deze mogelijkheid heeft gegeven om op een praktische manier uit te reiken naar de jeugd. We hopen dat de jeugd vanaf het begin betrokken zal zijn en dat ze bereid zijn om te leren.



Naast dat we gaan werken op het land, zijn we ook van plan om een activiteit op school te organiseren in de komende weken. God heeft het op ons hart gelegd om de Oegandezen op verschillende manieren te bedienen. Het bouwen van een goede toekomst start op jonge leeftijd, dus ook al is de jeugd onze focus, willen we ook in de kinderen investeren. Op dit moment zijn we scholen aan het benaderen om te kijken waar er een nood is voor ons om te komen. De komende weken zullen we dus druk bezig zijn met verschillende activiteiten. We willen u bedanken voor uw betrokkenheid en we wensen u Gods zegen toe.

Danken:

- Voor Gods voorziening zodat we land konden kopen
- Voor start kapitaal voor de varkenshouderij

Bidden:

- Voor start kapitaal voor andere projecten zodat het land optimaal kan worden gebruikt
- Voor de jeugd in Kalungami dat ze geïnteresseerd zullen zijn in onze bediening
- Voor onze schoolactiviteit die in de komende weken zal plaatsvinden



Met vriendelijke groeten,
William, Ben-Alex, Joel, Anifu and Elise

Emailadres: recabitesyouthministries@gmail.com
Whatsapp: +256757826712, +256789831978, +31627998969
Facebook: @recabitesyouthministries
Youtube: Recabites Youth Ministries International Limited